

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBRV, JANUARI 2017

Spanien mot ljusare tider
Spanska korrruptionen bedöms
Spanska konfliktfyllda politiken
Fidel Castros död höstens stora nyhet
Fidel Castro vilar nu i sin grav
USA:s nya Kubapolitik
Kuba efter Fidel Castro i ny bok
Nytt fotomagasin om Kuba
Latinamerika och Donald Trump
Historiskt fredsavtal gav Nobelpris

Spanien mot ljusare tider

Det mesta tyder på att Spanien är på rätt väg efter den långa krisen, även om återhämtningen går sakta. Ekonomin fortsätter att peka uppåt men stora nedskärningar kommer ändå att behöva göras under året för att klara budgeten och EU:s krav. Men de spanska bankerna är i betydligt bättre skick än de italienska så man kan säga att den finansiella krisen är övervunnen för Spaniens del. De tillfälliga säsongsarbetena ökar nu också snabbt och allt fler finner ett jobb, men arbetslösheten ligger fortfarande på en alldeles för hög nivå. De flesta av de sociala nedskärningarna som konservativa Partido Popular genomförde under sin senaste regeringsperiod ligger också kvar, men minimilönen höjs och rätten till pappaledighet utökas från två till fyra veckor. Den positiva känslan märks framför allt inom turistnäringen med nya besöksrekord. Under 2016 noterades 75,3 miljoner turister vilket var en ökning med 9,9 procent. Allt fler upptäcker Spaniens fördelar som besöksland. Allt fler nordeuropéer vill också flytta till Spanien. Helt klart ser 2017 ut att bli ett mycket spännande år, följ utvecklingen i kommande nyhetsbrev och på www.spanienportalen.se.

Spanska korrruptionen bedöms

Den politiska korrruptionen fortsätter att dominera nyhetsrapporteringen, men den optimistiske ser detta som ett tecken på att politisk korrruption numera inte accepteras i Spanien och att rättsväsendet avslöjar missförhållanden. Under året kommer domar att avkunnas i flera av de stora korrruptionshärvor där konservativa Partido Populär varit inblandade. Det drar också ihop sig till domar i härvan där kungens syster prinsessan Cristina och hennes make är indragna. Prinsessan kommer troligen att dömas till böter för sin inblandning i skatteffifel, men kungens svåger Iñaki tvingas säkerligen att gå i fängelse för skatteflykt och bedrägerier. Jag har vid flera tillfällen skrivit om de spanska korrruptionsskandalerna och störst intresse har det varit för prinsessan Cristinas inblandning. Här är länken till en av artiklarna. <http://www.sydsvenskan.se/2016-01-30/infor-spanska-lagar-ar-alla-lika>

Spanska konfliktfyllda politiken

Det är sprickorna som finns inom de stora partierna som är det som påverkar den spanska politiken mest just nu. Det var oppositionspartiernas sönderfall som gjorde att konservativa Partido Populärs ledare Mariano Rajoy kunde bli premiärminister, vilket jag berättade om i det senaste nyhetsbrevet,. Det är Socialistpartiet PSOE:s interna strid som gjort att regeringen inte mött något motstånd. Men under året kommer PSOE att få en partiledare och då kan stödet upphöra vilket kan leda till misstroendevotum och nyval. Fast även vänsterpartiet Podemos är försvagat av inre strider där två falanger slåss om makten vilket gör att det blir svårt för oppositionen att samlas. Under tiden ligger frågan om Kataloniens framtid på is. I Katalonien förväntas separatisterna, som har den regionala regeringsmakten, att försöka utropa sig självständiga under året.

Fidel Castros död höstens stora nyhet

Fidel Castro avled den 25 november 2016 efter att ha varit allvarligt sjuk under drygt tio år. In i det sista var han aktiv och tog emot utländska besökare i sitt hem. Vad man än anser om Fidel Castro och hans politiska gärning kan man inte förneka att han var en av 1900-talets största politiska profiler. För mig som bevakat Kuba sedan 1980-talet innebar nyheten om hans död att jag fick några mycket intensiva dagar i Kuba dit jag åkte så fort nyheten kom. Med anledning av att jag intervjuat Fidel Castro skrev jag också denna artikel <https://www.sydsvenskan.se/2016-11-26/den-siste-svenske-journalisten-som-intervjuade-castro>

Fidel Castro vilar nu i sin grav

Ceremonierna runt Fidel Castros död var förberedda sedan lång tid tillbaka. Efter nio dagars landssorg och hyllningar nådde slutligen karavanen med Fidel Castros aska fram till Santiago i östra Kuba. Där på Kubas äldsta och finaste begravningsplats Santa Ifigenia, och vid sidan av Kubas nationalhjälte José Martí's mausoleum, vilar nu revolutionsledaren i en enkel grav. Fidel Castro lämnar ett stort tomrum efter sig som den kubanska regimen nu måste komma över. Men genom att han trots sin svåra sjukdom ändå fanns kvar i bakgrunden under mer än ett decennium har Raúl Castro haft tid att förbereda Kuba utan Fidel Castro. Raúl Castro har sett till att han har fått fullständig kontroll över landet. Det kommer därför inte att hända så mycket så läge den gamla generationen finns kvar. Följ utvecklingen i kommande nyhetsbrev och på www.kubaportalen.se

USA:s nya Kubapolitik

Barack Obamas sista stora utrikespolitiska beslut var att sätta stopp på kubanernas möjlighet till automatiskt uppehållstillstånd. Flera månaders förhandlingar ledde fram till beslutet som bland annat innebär att Kuba också förbinder sig att ta tillbaka kubaner som nekats att få stanna i USA. Exilkubanska organisationer rasar mot beslutet som likställer kubaner med andra latinamerikaner. Donald Trump har däremot avvaktat med att kommentera förändringen som ligger i linje men hans restriktiva invandringspolitik. Under Donald Trump ser det dessutom ut som om de upptinade diplomatiska relationerna mellan Kuba och USA nu läggs på is igen.

Kuba efter Fidel Castro i ny bok

När nyheten om Fidel Castros död nådde mig befann jag mig i Mexiko där jag höll jag på att avsluta arbetet med min nya Kubabok. Jag la allt åt sidan och tog första flyg till Havanna för att följa händelserna. Sedan dess har jag arbetat dygnet runt med att skiva klart manus. Det blir den femte totalt reviderade och omarbetade utgåvan. Mycket nytt har hänt som nu är med i boken. Sedan förra utgåvan kom ut 2011 har jag varit i Kuba elva gånger. Förändringarna jämfört med den tidigare utgåvan är så stora att det egentligen är en helt ny bok. En del arbete återstår att göra, men nu ligger boken i produktion och kommer ut under våren. På förlagets hemsida finns information <http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/kuba/>

Nytt fotomagasin om Kuba

I väntan på min nya Kubabok rekommenderar jag senaste numret av det nya fotomagaset Eyewitness som i ett starkt bildreportage från Kuba skildrar dagarna runt Fidel Castros död. Bakom det spännande dokumentära fotomagaset Eyewitness som kommer ut med fyra temanummer varje år står den göteborgsbaserade fotografen Magnus Sundberg. I ett helt nummer tränger fotografen djupt in i ämnet. Priset är 100 kronor. <http://eyewitness.nu/>

Latinamerika och Donald Trump

USA:s president Donald Trump har mycket snabbt hamnat i konflikt med Latinamerika. Medan Barack Obama gjorde allt han förmådde för att förbättra USA:s relation med det spansktalande Amerika, har Donald Trump gjort precis tvärt om. Spansktalande i USA har redan kunnat notera flera försämringar, bland annat upphörde Vita huset omedelbart att ge information på spanska vilket infördes av Barack Obama. Ett av Donald Trumps första beslut var sedan att ge order om att bygga den utlovade muren mot Mexiko. Den senaste tiden har jag varit mycket i såväl Mexiko som Sydamerika och har då passat på att fråga dem jag mött hur det ser på matskiftet i USA. I det korta perspektivet kommer USA:s nya politik drabba Latinamerika, om detta är alla ense. Men snart kommer isoleringen att drabba USA hårdast. Speciellt Mexiko, som är på god väg att bli en ekonomisk stormakt, kommer att på längre sikt gynnas genom att landet nu tvingas släppa sin fixering vid USA. Ända sedan min ungdom då jag pluggade en termin i Mexiko har detta väldiga mestisland haft en speciell plats i mitt hjärta. Nu finns alla anledningar att återkomma till Mexiko och hoppa över USA. <https://www.whitehouse.gov/>

Historiskt fredsavtal gav Nobelpris

När jag skriver detta har jag precis varit i Colombia som hamnat i fokus efter fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan. Jag har alltid varit fascinerad av Colombia. Trots alla sina konflikter och motsättningar genomsyras samhället av livsglädje. Här finns musiken. Magisk realism. Fredsavtalet i Colombia ledde till att president Juan Manuel Santos fick Nobels fredspris. Santos har själv sagt att priset kom i precis rätt ögonblick för att slutligen få freden att gå igenom. Luften hade gått ur honom efter att colombianerna röstat nej till avtalet i folkomröstningen. Fredspriset fick colombianerna att inse att de hade en historisk chans att äntligen få en varaktig fred. Efter ytterligare en förhandlingsrunda har nu ett fredsavtal godkänts av parlamentet. Man kan förstå diskutera om det var rätt att ge Nobelpriset till Santos. Innan han blev president var han försvarsminister i den förra högerregeringen och hade det högsta ansvaret för arméns övergrepp. Men den diskussionen får vänta. Det viktigaste är att det äntligen ser ut att bli fred. När Santos tillträdde och inledde fredsprocessen skrev jag en serie reportage om kriget i Colombia som ligger som pdf på denna länk. http://tg-media.se/reportage_colombia.php

Nyhetsbrevet skickat den 26 januari 2017

© THOMAS GUSTAFSSON/TG MEDIA